

Museum44 – Historische Plekken

1 Kerk van Meensel

Het centrum van Meensel met de Sint-Mattheuskerk is het vertrekpunt van de wandeling. Naast de kerk vind je het ere-kerkhof voor de slachtoffers van Meensel-Kiezegem. Op de kerkweg vind je de gedenksteen van August Craeninckx, het eerste slachtoffer van de razzia's. Neem gerust binnen in de kerk eens een kijkje.

2 Huize Kenis – Het 'witte huis'

In dit huis woonde dr. Goyens tijdens de Tweede Wereldoorlog, hier werden op 1 augustus de lichamen samengebracht van de drie vermoorde inwoners August Craeninckx, Oscar Beddegenoots en Petrus Van der Meeren.

3 Ontmoetingscentrum – 't Jongensschool

Je wandelt er niet voorbij maar kan het zien in de verte. In het ontmoetingscentrum was vroeger de Jongensschool gevestigd, waar dorpsonderwijzers Hendrickx en Duerinckx lesgaven.

4 De Wollekes

Hier kan je even pauzeren en genieten van een hapje, drankje of ijsje.

5 Hoeve Broos

Deze hoeve was tijdens in de oorlogsjaren eigendom van de familie Broos, een collaboratiefamilie, Felix Broos zou oorlogsburgemeester worden. Na de oorlog werd hij veroordeeld voor collaboratie.

6 Hoeve Merckx

Vandaag zie je enkel nog de ruïne van de schuren achter de huizen, maar vroeger was dit pachthof van Kiezegem een voorname plek en thuis van de collaborerende familie Merckx.

7 Kerk van Kiezegem

De Sint-Pieterkerk van Kiezegem met de gekende klapstoeltjes. Naast de kerk vind je ook het ere-monument voor de slachtoffers van Kiezegem.

8 't Klein Verlet

Tijd voor een kleine pauze naast het geboortehuis van Eddy Merckx. Geniet van een drankje met zicht op het standbeeld van 's werelds beste wielrenner.

9 Hoeve Zilverberg

In de jaren '40 woonde hier de familie Pijpen, het was het hoofdkwartier voor het verzet uit Kiezegem.

10 Tramstatie

Vroeger hield de tram van Aarschot naar Tienen halt in Meensel, vandaag staat er op dezelfde plaat frituur 't pleintje.

11 Zusterschool

In de zusterschool werden tijdens de razzia's van 1 en 11 augustus alle gearresteerden samengebracht en voor een tribunaal geleid. Van daaruit werden ze via de gevangnissen van Leuven en Sint-Gillis gedeporteerd naar Duitse concentratiekampen.

12 Boerenhof

In dit legendarische café kan je bekomen van de wandeling.

Deze plekken ontdek je op de wandeling van 10 en 15km.

13 Vrijbos

In dit bosje zaten tijdens WOII enkele uit Zwartberg ontsnapte Russische gevangenen ondergedoken met hulp van het lokale verzet onder leiding van notaris Victor Mertens.

14 Kerk Attenrode

Ook in Attenrode werden 3 mannen opgepakt tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Deze plek ontdek je op de wandeling van 10km

15 Schuilplaats Verzet

In het bosje op de Attenrodestraat lagen wapens en munitie verborgen van het verzet. Op 1 augustus 1944 werden Oscar Beddegenoots en Petrus Van der Meeren hier vermoord.

Deze plek ontdek je op de wandeling van 15km.

16 Boechout

Het was op deze plek dat drie onbekende verzetslieden in conflict traden met collaboratiezoon Gaston Merckx en zijn gezellen. Gaston werd ter plaatse vermoord. Het was de voorbode van de vergeldingsacties op 1 en 11 augustus 1944.