



N.C.P.G.R.



MEENSEL - KIEZEGEM '44



49^e Jaargang - 4^e Editie - December 2024



Twee veelzeggende foto's symbolisch verenigd in één beeld: Allerheiligensfeer op het erekerkhof in Meensel en de bomen die hun bladeren hebben losgelaten aan het beeld 'de wanhoop van Meensel-Kiezegem' in de tuin van de KZ Gedenkstätte Neuengamme. Zie in dit beeld de wanhopig treurende weduwe bij de gedenkstenen van de slachtoffers.

Vanwege het voltallige bestuur van NCPGR Meensel-Kiezegem '44 en Museum44 wensen wij u een succesvol en gezond 2025. Wij danken u voor de aanwezigheid op tal van onze activiteiten en hopen u ook in het nieuwe jaar talrijk te mogen verwelkomen. Traditiegetrouw gaat deze december-editie samen met de vernieuwing van het lidgeld.

Wij appreciëren uw blijvende steun aan onze organisatie.

Foto: Francis Lemmens

Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden – Meensel-Kiezegem 1944 vzw
Zetel: Neckerspoelstraat 6 3391 Meensel-Kiezegem. Ondernemingsnummer 0464.494.594 RPR Leuven

Post Erkenningsnummer **P005656** – Afgiftekantoor Tielt-Winge
Verantwoordelijke uitgever : Vital Craeninckx, Leuvensesteenweg 168 3390 Tielt-Winge



Locatie: Museum44 Binkomstraat 1 3391 Meensel-Kiezegem

Je kan het museum bezoeken individueel of in groep mits reservatie via +32 16 36 50 55, reservaties@museum44.be of online via www.museum44.be.

Openingsuren: zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Weekdagen mits reservatie. Feestdagen gesloten.

Contacteer ons gerust voor meer informatie, of kijk op onze website www.museum44.be

Tom Devos +32 487 73 70 02

Katrin Duerinckx +32 485 55 97 57

Marc Cauwbergs +32 478 92 70 26

Ronny Olemans +32 473 35 03 65

BESTUUR vzw **N.C.P.G.R Meensel-Kiezegem'44**

VITAL CRAENINCKX

Voorzitter

+32 16 63 46 23

+32 496 50 46 77

FREDDY DUERINCKX

Ondervoorzitter

+32 16 62 12 38

+32 479 69 97 88

VIVIANE CAUWBERGS

Secretaris

+32 16 53 41 88

+32 473 32 07 76

JOS LEMMENS

Penningmeester

+32 16 63 36 11

+32 477 45 67 36

WERKGROEPEN

HERDENKINGSCOMITE

Coördinator Vital Craeninckx

HERDENKINGSREIZEN

Coördinator Oktaaf Duerinckx

MUSEUM & TENTOONSTELLINGEN

Coördinator Marc Cauwbergs

REDACTIE

Vital Craeninckx, Oktaaf Duerinckx, Tom Devos,
Oscar Lauwens & Katrin Duerinckx

BESTUURSLEDEN

Rita BROOS, René CAUWBERGS, Stefan CAUWBERGS, Caroline COLEBUNDERS, Katrin DUERINCKX, Guido HENDRICKX (ere-voorzitter), Oscar LAUWENS, Tom LEMMENS, Ronny OLEMANS, Marcel REYNDERS, Melanie SCHOUTERS, Evrard VAN GOIDSENHOVEN en Yvonne VANGILBERGEN

REKENINGNUMMERS

Algemeen, Lidgelden & Donaties : - KBC – IBAN BE84 7340 3632 1859 – BIC KREDBEBB

Herdenkingsreizen: KBC – IBAN BE94 7360 4325 7014 (Nieuw nummer !)

Woord vooraf

Overall in ons land werden er in september bevrijdingsherdenkingen en bevrijdingsfeesten georganiseerd. Dit jaar nog meer want het is 80 jaar geleden. Maar het feestgedruis van de bevrijding had ook nog een schaduwzijde. Na 4 september 1944 leden en stierven nog duizenden politieke gevangenen in kampen ver van hun familie en vrienden.



Vele families bleven tot juni 1945 in het ongewisse over hun verdwenen en gedeporteerde familieleden.

Pas vanaf 1945 en vooral in de lente van dat jaar ontdekten de geallieerden en de Russische soldaten de talrijke nazi vernietigings- en concentratiekampen in Duitsland, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Frankrijk . . . met tragisch nieuws voor vele families.

In de jaren erna zullen nog vele families het pijnlijke nieuws ontvangen dat de stoffelijke resten van hun geliefde(n) werden terug gevonden. Zij zullen jaren later gerepatrieerd en herbegraven worden in hun gemeenten. Vele andere slachtoffers zullen nooit teruggevonden worden, blijven voor altijd vermist of verdwenen. Er zal nooit afscheid kunnen genomen worden, zij zullen nooit een graf hebben.

Deze tragedies blijven voor altijd verder leven in de zwaar getroffen families van deze oorlog, die intussen 80 jaar geleden eindigde in ons land. . . .

Reeds geruime tijd zien we in de straten, in handelszaken en warenhuizen de eindejaarsstijd opduiken. Een tijd voor verhalen en mysteries met een diepere betekenis, een tijd met gevoelens van geluk, warmte en soms ook gemis.

Tijd van bezinning, misschien weer even geloven, tijd van feesten in de kerstsfeer waar alles harmonieus is en waar in de wereld, laat het ons hopen, weer heel even vrede heerst.

Een tijd van wachten op het nieuwe jaar, van goede voornemens en hoop op goede dingen, hoop op een veilige samenleving waarin zich gaandeweg een sluipend en agressief virus van extremisme en terreur heeft genesteld waartegen we niet direct de gepaste remedie vinden. Doch de strijd tegen het extremisme zal zich op dezelfde manier moeten verspreiden. Het is immers geen strijd voor staatsbelangen en machtsoverwicht die met tanks en bommenwerpers kan en zal gewonnen worden.

Tenslotte citeer ik als nieuwjaarswens een passage uit de toespraak van Simon Gronowski op de herdenking in Meensel-Kiezegegem in augustus 2012. Gronowski is een Poolse Jood die in 1943 op 11-jarige leeftijd uit het 20ste konvooi naar Auschwitz ontsnapte door van de trein te springen:

“Ik spreek vooral voor de jongeren van vandaag.

Ze moeten de wreedheid uit het verleden kennen om de democratie van vandaag te verdedigen. De democratie is een strijd van elke dag.

Kinderen van mijn land, behoud België en Vlaanderen zoals ze zijn: vrij, vredevol, democratisch, tolerant, waardig, gehecht aan de rechten van de mens.... opdat jullie, jullie kinderen en kleinkinderen op een dag niet bij ongeluk de barbarij zouden kennen zoals ik die gekend heb !

Dit is een boodschap, niet van verdriet, maar van hoop en geluk. Leve de vrede en de vriendschap onder de mensen . . . !” einde citaat.

Vital Craeninckx, voorzitter

Tekst gelezen door Luc Daenen op de Bahrsplatte (ref. pagina 4)

Dag grootvader Marcel en nonkel René, Het is de 2de keer dat ik hier mag zijn. Vorig jaar al had ik besloten om dit jaar terug te komen om meer te weten te komen over jullie. Bovendien staan we hier vandaag met 4 van jullie familieleden: mijn moeder Josée, 2 broers Marc en Geert, en ikzelf. Het afgelopen jaar heb ik met 2 Duitse vrienden over jullie lijden en dat van Meensel-Kiezegem gepraat.

Een lijden dat nog steeds voortduurt tot op de dag vandaag in de vorm van familievetes, roddel, ruzies binnen gezinnen, alcoholisme, andere verslavingen, enz. Hun verhalen openden echter ook mijn ogen voor hun lijden en dat van heel het Duitse volk, dat ook tot op de dag van vandaag voortduurt. Roland van Düsseldorf zijn ene grootvader keerde nooit meer terug van Oostfront, zijn andere grootvader verloor één arm in de oorlog en leed hier zijn hele verdere leven erg onder. Tobias zijn ouders en grootouders waren nazi's, hijzelf werd een theoloog. Beiden vertelden me over de verslavingsproblemen van hun ouders en over hun eigen gemis en lijden als kind.

Terug in België vroeg mijn biechtvader me te bidden voor jullie zieleheil, maar evenzeer voor dat van jullie beulen, en dat van alle beulen van de 2^{de} W.O. Wie ben ik om te oordelen? Ook ik heb een nazi in mij... *10 Stichting Meensel-Kiezegem '44 - Mei 2015*

Ooit hoorde ik het verhaaltje van een oude Indiaan die met zijn kleinzoon onder de wijde sterrenhemel rond een vuurtje zat. Ze zaten daar al een paar uur stilzwijgend rond het knetterende houtvuur. De jonge Indiaan keek af en toe naar het gerimpelde gezicht van zijn grootvader die helemaal in gedachten verzonken was en er heel bezorgd uitzag. Op een bepaald moment vroeg hij: "Grootvader, je ziet er zo bedrukt uit, waaraan denk je?" De oude man antwoordde: "Er is een gevecht gaande in mijn hart. Het is een voortdurend gevecht tussen 2 wolven die strijden om de overwinning op de andere. De ene wolf is de "slechte" wolf en staat voor wanhoop, haat, oorlog, verbittering, vijandschap, ... maar ook: roddel, lachen met anderen, onverdraagzaamheid, klagen, afgunst, hoogmoed, de schuld altijd bij anderen leggen, enz. De andere, "goede", wolf staat voor hoop, liefde, vrede, vriendschap, positiviteit, vergevingsgezindheid, inzet, geloof, dankbaarheid, bescheidenheid, ...

Deze 2 wolven woeden een niet-aflatend gevecht uit in mijn hart." "En", voegde hij eraan toe, "deze 2 wolven wonen in het hart van elke mens en vechten in het hart van elke mens voortdurend om de overwinning." Toen hij dat gezegd had, zweeg de oude Indiaan en ging weer helemaal op in zijn overpeinzingen. Na een hele tijd verbrak de kleinzoon weer de stilte en vroeg: "Grootvader, welk van de 2 wolven wint er uiteindelijk?" Na een korte stilte antwoordde de oude Indiaan heel eenvoudig: "Degene die je voedt." Hier aan dit monument van Blumenthal waar jullie een vroegtijdige en wrede dood gestorven zijn, stel ik mezelf de vraag: welke wolf voed ik? Welke wolf voed ik dagelijks?

Welke wolf heb ik gevoed tijdens de reis... ?? Ik heb geroddeld, had kritiek, ben gulzig geweest aan het buffet, heb me beter gevoeld dan anderen, afgunstig geweest op weer anderen, ...Waar begint het kwaad in mijn hart? En waar eindigt het? Waar ligt het verschil tussen wanneer ik denk "was die persoon er maar niet bij op deze busreis" en de nazi's die de Joden, "asocialen", homo's, enz. er niet bij wilden op hun reis? Welke kant zou ik gekozen hebben moest ik in de jaren '30 in Duitsland gewoond hebben?

"O", zeggen we dan, "dat is toch niet zo erg, iedereen roddelt toch wel eens", of: "Dat is toch menselijk", of: "Ge overdrijft". Wel, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Ik herken deze 2 wolven in mijn hart. Een slechte wolf en een goede wolf. En het is een dagelijkse opgave, met heel veel vallen en opstaan, om de juiste te voeden...

Dank u.... Luc Daenen

Herdenking van de razzia in Putten (Nederland) op 2 oktober 2024

Op 2 oktober namen wij vanuit Meensel-Kiezegem met een ruime delegatie deel aan de herdenking in het Nederlandse Putten. Ere-burgemeester Chris Desaever vergezelde ons als vertegenwoordiger van de gemeente Tielt-Winge. In het plaatselijke gemeentehuis werden wij als VIP uitgenodigd door het gemeentebestuur voor een receptie. Daar deed onze goede vriend Evert de Graaf het verhaal van de razzia die daar op 2 oktober 1944 heeft plaatsgevonden.

Hier in het kort het verhaal:

In de nacht van 30 september op 1 oktober 1944 vindt langs de provincieweg tussen Nijkerk en Putten een aanslag plaats op een Duitse auto met daarin 4 Duitse militairen. Twee van hen konden ontkomen. Een officier overlijdt een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De andere werd gevangengenomen. Als represaillemaatregel besluit de Wehrmacht op bevel van General der Flieger Christiansen tot een vergeldingsactie tegen Putten. Bijna 100 huizen worden in brand gestoken. De mannen moeten zich melden in de Oude Kerk, die midden in het dorp staat. Na een bange nacht worden op 2 oktober 1944, 659 mannen weggevoerd naar Kamp Amersfoort, 58 worden er daar vrijgelaten en 601 mannen worden op transport gesteld naar KZ Neuengamme, 13 springen uit de trein. Van de 588 aangekomen gijzelaars keren slechts 48 van hen na de bevrijding terug naar Putten. Kort na hun terugkeer sterven er nog eens 5 aan de gevolgen van de ontberingen in de kampen.



Herdenking op 2 oktober in Putten-Nederland

Koning Willem-Alexander en burgemeester van Putten Henk Lamboij schouwen de bloemenkransen die opgehangen werden voor het monument 'de vrouw van Putten' in het gedenkhof. Ook wij namen deel aan de bloemenhulde. Het voltallige gemeentebestuur van Putten nam deel aan de herdenking.

Laatste museumcafé vol muziek

Als afsluiter van het goed gevulde 80^e herdenkingsjaar kreeg het laatste museumcafé van 2024 een muzikaal tintje. Op 8 september was het niet alleen de terugkomdag van de Neuengamme-reizigers, maar kregen we ook de Gewestelijke Harmonie 50-plussers Tienen-Hageland-Haspengouw op bezoek. De leden van deze Harmonie zijn gepensioneerd en zijn lid van een muziekvereniging. Maar met zo'n 35 muzikanten vormen ze ook een seniorenorkest en dit onder leiding van dirigent Rudi Dehaes. Zij luisterden ons laatste museumcafé op met volks- en oorlogsmuziek. Dit openluchtconcert zorgde voor extra sfeer en gezelligheid in onze museumtuin. Initiatiefnemer, en tevens lid van deze Harmonie, was onze eigen muzikant Evrard Vangoidsenhoven.



Enkele sfeerbeelden van het laatste museumcafé met de harmonie 50-plussers van Tienen



Drie pioniers tesamen op de foto: vlnr. Oktaaf Duerinckx, Guido Hendrickx en René Cauwbergs onder toezien oog van Evrard Van Goidsenhoven.



Francis Lemmens trok in november naar KZ Gedenkstätte Neuengamme om de dood van zijn grootvader Frans Lemmens te herdenken.

Hij schreef een verslag over deze reis:

Onlangs (begin november: nvdr) ben ik naar Neuengamme gereden om er dag op dag 80 jaar later het overlijden van mijn grootvader ter plaatse te herdenken en me nog te verdiepen in zijn leven en dood. Het liet een zeer diepe indruk door midden in deze immense vlakte zoveel leed en miserie van verschillende nationaliteiten tegen te komen. Dat verdriet universeel is kon ik hier in elke hoek van het kamp waarnemen.

Ik schreef een klein tekstje voor/over mijn grootvader om ook binnen onze familie de herinnering en het medeleven te ondersteunen want we moeten onze jeugd de juiste boodschappen meegeven.

Bij deze een dikke merci en respect voor alles wat jullie doen met het Museum 44 en de organisaties in dit herdenkingsjaar. Diep respect !

80 jaar geleden, niet vergeten.....

11 augustus 1944 werd mijn grootvader, Frans Lemmens, tijdens de tweede razzia te Meensel-Kiezegem meegenomen vanop zijn erf en weggevoerd naar de centrale gevangenis te Leuven. Op 14 augustus werden de “opgepakte” mannen van Meensel-Kiezegem naar de gevangenis van Sint-Gillis in Brussel verkast . Daar de geallieerden in ijlt tempo oprukten na de landing in Normandie werd het bevel gegeven om de gevangenis van Sint Gillis te ontruimen. Zo kwam Frans terecht in de eerste deportatietrein die vertrok in het station van Schaarbeek voor een zeer lange tocht via Mechelen, Antwerpen, door Nederland, om zo Hamburg en tenslotte Neuengamme te bereiken.

Voor mezelf was het nu het uitgelezen moment om eindelijk richting Noord Duitsland te rijden na jarenlange uitstel. Uitstel mocht en zou geen afstel worden. De gedachte om met mijn eigen pa naar Neuengamme te rijden werd in 2012 bruusk de kop ingedrukt door zijn plotse overlijden. Gelukkig was hij een paar jaar eerder toch meegeweest met de jaarlijkse reis naar KZ Neuengamme met de NCPGR vanuit Meensel-Kiezegem.

Op 8 november jongstleden arriveerde ik aan het grote kamp van Neuengamme dat zich hulde in felle herfstkleuren. Niet alleen de grootte van het kamp maar ook de immense stilte die er heerst vielen me direct op. Het is alsof alles en iedereen er de mond wordt gesnoerd door de immense gruwel die er plaatsvond. Ik had nog net de tijd om de “Main exhibition” te bezoeken waar je een overzicht krijgt van aankomst in het kamp tot het bittere einde... Vervolgens werd een grote wandeling mijn deel waar ik het voormalige crematorium, één van de beestenwagens, de paradeplaats, de Walther Werke en de SS-garages tegenkwam alvorens de avond viel en het tijd werd om langs de Elbe naar mijn Gasthaus te rijden.

’s Anderendaags op 9 november zou het dag op dag 80 jaar geleden zijn dat mijn/onze grootvader het leven liet in het KZ Neuengamme. Ik kwam vroeg aan in een mistig kamp en besloot om eerst een paar bloemen te leggen bij diverse herdenkingsplaatsen. Aan de gedenksteen voor Belgische slachtoffers in het kamp, aan het internationale monument en als laatste aan het stukje Meensel-Kiezegem in het kamp bij het beeld “de wanhoop van Meensel-Kiezegem”. Enkel de stilte was mijn getuige tijdens het terug denken aan 80 jaar geleden. Iemand van de familie die zelf nog zoveel vragen heeft.

De medewerkers in het kamp waren stuk voor stuk zeer behulpzaam en vriendelijk, zeker als ze weten dat je een nazaat bent van één van de duizenden slachtoffers.

De vragen over hoe en waarom maken bij mij eerder plaats voor de penibele situatie die de mannen van Meensel-Kiezegem hebben moeten meemaken. Eerst op zo’n brute manier verwijderd van vrouw en kinderen.

Dat alleen al moet een immens verdriet hebben teweeg gebracht. Niet wetende waar men naartoe werd gebracht en wanneer er een eind aan de nachtmerrie zou komen. Gescheiden van dorpsgenoten en kennissen, onder een SS-regime zonder enig schuldgevoel. Onze grootvader heeft het 3 maand volgehouden onder deze dramatische toestanden alvorens hij het leven liet op 9 november 1944.

De ijzige wind die over de Elbe vlakke blies gekoppeld aan de strenge winter van 1944 was voor vele mannen uit Meensel-Kiezegem mede de oorzaak van een snel overlijden.

De mentale pijn door het gemis van de familie en het constante martelregime van de SS-bewakers maakte dat veel dorpsgenoten de evacuatie van het kamp vanaf april 1945 niet meer hebben meegemaakt. Gestapo topman Himmler had de ontruiming bevolen nu de Geallieerde legers oprukten.

Het bezoek aan KZ Neuengamme liet een diepe indruk na die in woorden niet te vatten is. Ondanks alle stille getuigen en locaties gehuld in de ochtendmist van de Elbe, zien we elke dag opnieuw dat de conflicten in deze wereld overal terug zijn opgelaaid en er nog steeds regimes zijn die niks geven om een moeder, een kind, een broer of een vader.

Volgende stap is terugkeren naar het kamp met mijn eigen zoon omdat het onze plicht is en blijft om het verhaal te blijven vertellen, ook 80 jaar na de feiten. Volgende keer wil ik gaan op een zonnige dag, met een warme wind die over de groene vlakke waait. We mogen nooit de hoop opgeven dat het ooit beter gaat met deze wereld, ooit.....

Francis Lemmens, kleinzoon van Frans Lemmens



Frans Lemmens



Francis Lemmens met zijn zoon aan de gedenksteen van Frans Lemmens op het erekerkhof in Meensel in 2019

Project Stolpersteine NCPGR Meensel-Kiezegem'44

Zoals in vorige nieuwsbrief vermeld kan een Stolperstein aangevraagd en geplaatst worden in het fietspad of voetpad of openbaar domein ter hoogte van de woning waar een slachtoffer van de razzia's woonde, werkte of was ondergedoken.

Dit project wordt gecoördineerd door Freddy Duerinckx.

Aanvragen en inlichtingen hieromtrent kan je bekomen bij Freddy Duerinckx via email freddy_duerinckx@hotmail.com of gsm 0479 699 788.

De prijs van een Stolperstein is 132€ + 75€ voor de voorbereiding en plaatsing door de gemeente Tielt-Winge. NCPGR M-K 44 biedt een tussenkomst aan van 50€. Dan rest er nog **157 €** te betalen per steen. Wanneer er meerdere stenen op hetzelfde adres geplaatst worden dient men eenmaal plaatsingskosten te betalen.

Bij definitieve bestelling dient het afgesproken bedrag gestort te worden op rekeningnummer van "Struikelstenen MEENSEL-KIEZEGEM : **BE 77 7380 4325 4342**".

De plaatsing van de bestelde stenen wordt voorzien in het voorjaar 2025.

Momenteel zijn er een 15-tal aanvragen ingediend.

10e “ Toekomst van Herdenking” Forum in Neuengamme 13 en 14 november 2024

verslag Oktaaf Duerinckx

Vanuit NCPGR MK'44 waren aanwezig op deze tiende bijeenkomst: Tom Devos, Katrin Duerinckx, Marc Cauwbergs en Oktaaf Duerinckx. De groep uit Meensel-Kiezegem werd nog aangevuld met Mark Van den Driessche (voorzitter AIN-België), Greetje Van den Driessche en Kristof Van Mierop.

Even het goedgevulde programma overlopen:

Thema: Herinnering aan nationaalsocialistische misdaden in de tijd van een internationale politieke verschuiving naar extreemrechts.

... Vertegenwoordigers van de verenigingen van de Concentratiekampgevangenen en hun families van verschillende Europese Landen nemen elk jaar deel aan dit forum. We bespreken de lopende projecten van deze verenigingen tijdens de voormiddag van 14 november. Het museum van Meensel-Kiezegem '44 presenteert een nieuw boek. Begin augustus 2024 organiseerden ze meerdere gebeurtenissen ter herdenking van de raids in 1944. *(de schitterende kortfilm over onze werking in 2024 en de perfecte presentatie van Tom Devos kreeg veel bijval en een uitbundige ovatie)* De Spaanse Amicale wil een jong boompje van de Guernicaboom planten in Wobbelin, de Duitse Arbeitsgemeinschaft Neuengamme steunt het idee van de Franse Amicale om een groot monument op te richten met alle namen van gevangenen van concentratiekampen Neuengamme in het centrum van Hamburg . De AIN gaat uitgebreid in op de bijzondere omstandigheden die het moeilijk maken om de namen van Duitse gevangenen te achterhalen.

13 november 2024

Emotionele erfenissen en omgaan met trauma - Workshop voor verwanten van voormalige Concentratiekampgevangenen en personen die onder het nationaalsocialisme werden vervolgd -DR Peter Pogany-Wnendt Keulen, Arts en psychoterpist. Zoon van Joodse overlevenden uit Hongarije en voorzitter van de studiegroep over intergenerationele gevolgen van de Holocaust

Namiddag: Welkom en inleidende opmerkingen door Prof Dr Oliver van Vrochem en Dr Susann Lewerens (KZ Neuengamme)

Inval in Murat in Juni 1944: Gevolgen voor de families en engagement nu: Gesprek met Anne Servet uit Grenoble (kleindochter en nicht van Franse Neuengamme-gevangenen) en Marc Hivernat uit Parijs (kleinzoon van een Franse gevangene), beiden actief in de vereniging Herinneringen en Deportatie in de Cantal. Moderator was Dr Christine Eckel (Hamburgse Stichting van Herdenkings-en Leercentra)

Na de pauze

Bosnië-Herzegovina en Kroatië: Gesprek met Aleksander Bancic uit Pula (kleinzoon van een Neuengamme-gevangene en Dr Martina Bilunjac uit Potsdam (Historica). Moderator was Ana Buka (KZ Neuengamme) uit Istrië. Cultuur van herdenking van fascistische en nationaalsocialistische misdaden tegen de achtergrond van de oorlogen in de jaren 1990

14 november 2024

Huidige initiatieven van verenigingen en initiatieven van afstammelingen van voormalige Concentratiekampgevangenen :

Tom Devos (Museum Meensel-Kiezegem), Thomas Kapernick uit Kattendorf, Duitsland, José Luis Villaverde uit Llanes, Spanje Moderator: Christiane Hess tHamburg, Herinnerings-en Studiecentrum.

Na de break:

Surinaams-Duitse familiegeschiedenis tussen het Koloniaal verleden en de Anti-Rassistische weerstand. Gesprek met Max Nods (kleinzoon van Waldemar Nods, Surinaamse Concentratiekampgevangene te Neuengamme en Vincent de Kom uit Amsterdam (achterkleinzoon van Anton de Kom, Surinaams gevangene) Moderator Sophia Annweiler (KZ.Neuengamme)

Namiddag

Over Kinderen uit Verboden Relaties tussen Duitsers en Krijgsgevangenen of Dwangarbeiders

Gesprek met Katharina Samann uit Bremen (dochter van een gewezen Sovjet gevangene en een Duitse vrouw), Christa Steffens uit Bremervorde (dochter van een voormalige Poolse dwangarbeider en een Duitse vrouw) Lucy Debus (Projectdeelnemer uit het Memoriaal Sandbostel)
Moderator: Dr Alexander Froidevaux (KZ Neuengamme)

Na de break

Gedachtewisseling en reflectie over de onderwerpen en vragen van het forum - Moderator Dr Susann Lewerenz (KZ Neuengamme)

Avond in Korberhuis, Bergedorf

Vechten voor revalidatie en herinnering in het verleden en het heden

Gesprek met Albrahim Arslan, (Politiek pedagoog, slachtoffer en overlevende van de racistische brandstichtingen in Möln 1992) en Dr Martine Letterie uit Vorden NL (Voorzitter van de Amicale Internationale KZ Neuengamme AIN, kleindochter van een KZ Neuengamme gevangene) en Viola Horvathova uit Hamburg (Roma en Sinti Unie) Moderator Siri Keil, cultureel medewerker en presentator

Enkele bedenkingen:

-Boeiende en vermoeiende tweedaagse die ons een breder zicht gaf op de toestanden van de andere landen. Met acht tolken werden alle gesprekken rechtstreeks vertaald, wat wel dubbele aandacht vergde van de deelnemers. Een Nederlandsprekende tolk zou wel handiger voor ons geweest zijn. Het gesprek in het Korberhuis was wel super boeiend en ook de woorden van de kinderen uit verboden relaties waren soms verbijsterend. Zonder chauvinisme mogen we zeggen dat Tom Devos ook uitblonk door zijn overtuigingskracht en présence.

- De middagmaaltijden in het KZ. waren steeds vegetarisch, wel heel lekker, maar na twee dagen verlangden we toch vlees of vis.

- Op zaterdag en zondag waren Tom Devos en Katrin Duerinckx aanwezig op het Congres (zie pag.12-13) en gingen Marc Cauwbergs en Oktaaf Duerinckx zich verdiepen in het archief en de tentoonstellingen, ook ter voorbereiding van de reis in mei. (later meer hierover)

- Ook brachten we een bezoek aan ons stukje Meensel-Kiezegem aan de "Wanhoop "en zagen er de mooie bloemen van Francis Lemmens (zoon van Romain(†) en kleinzoon van Frans Lemmens) die er enkele dagen eerder een bezoek had gebracht. Het was ook Francis die in onze film de rol van zijn grootvader perfect vertolkte.



De Belgische delegatie die deelnam aan het Forum in Neuengamme:

Vlnr: Oktaaf Duerinckx, Katrin Duerinckx, Kristof Van Mierop, Greetje Van den Driessche, Marc Cauwbergs, Mark Van den Driessche en Tom Devos

Congres van de A.I.N. (Amicale Internationale de Neuengamme)

Katrin Duerinckx

Van vrijdag 15 tem zondag 17 november 2024 ging het Congres van de AIN door. De AIN, Amicale Internationale KZ Neuengamme, is de overkoepelende vereniging van verschillende nationale Vriendenkringen van de politieke gevangenen en rechthebbenden van het concentratiekamp Neuengamme en zijn buitenkampen. Meer dan 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van de concentratiekampen ligt het werk van het bestuur van de AIN nu in handen van de kinderen en kleinkinderen van voormalige gevangenen van het concentratiekamp Neuengamme en de satellietkampen. Zij zetten de internationale samenwerking van de nationale verenigingen voort: Ze komen op voor de herinnering aan de nazi-misdaden en discussiëren over de toekomst van de herinnering en het belang van de overdracht van de herinnering in families en samenlevingen.

Jaarlijks organiseren zij een Congres waarop niet alleen de formele zaken zoals de officiële herdenkingen, een jaarprogramma en financiën (financieel verslag, begroting, nazicht van de rekeningen) worden besproken, maar ook de realisaties van het voorbije jaar, de realisaties van de verschillende Vriendenkringen en praktische zaken ivm KZ Neuengamme, herdenkingen en herdenkingsmonumenten.

Naast de voorzitter Martine Letterie (NL) en secretaris Kristof Van Mierop (BE) waren ook vertegenwoordigers van de vriendenkringen van Nederland, België, Duitsland, Spanje, Polen, Frankrijk en Denemarken aanwezig. En ten slotte ook een delegatie van de SHGL, Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte, onder leiding van Oliver Von Wrochem.

Met de Vriendenkring van België is er de afspraak dat ook Meensel-Kiezegem44/Museum44 als lid van de AIN aanwezig kan zijn. Dit jaar werd het Congres voor Meensel-Kiezegem44/Museum44 bijgewoond door Tom Devos en Katrin Duerinckx.

Belangrijke topics van het Congres waren de geplande herdenkingen voor 2025 ikv de 80^{ste} verjaardag van de bevrijding van de kampen. Vooral de grote plechtigheden in het KZ Neuengamme en in Neustadt (Cap Arcona) zullen extra bezoekers en ook extra hoogwaardigheidsbekleders aantrekken.

Een ander belangrijk issue was de al dan niet uitbreiding van de 2 windmolenparken in de buurt van de Gedenkstätte KZ Neuengamme. Op de plaats van de nu bestaande windmolens zou men niet alleen meer windmolens maar ook veel grotere windmolens willen voorzien (tot 2 maal zo hoog en groter). De mogelijke opties en eventuele plannen werden door een hele delegatie van Hamburg (oa milieu- en monumentenzorg) toegelicht. Om hun klimaat doelstellingen te behalen dient Hamburg bijkomende en grotere windmolens te voorzien. Eén van de weinige plaatsen waar dit zou kunnen is naast de KZ Neuengamme. Vraag is nu of dit kan in de buurt van de KZ Neuengamme. Wordt hiermee niet de sereniteit van de herdenkingssite aangetast? Zelfde vraag over de reeds aanwezige molens. Na afloop werd in een enquête gepeild naar wat de mening van de AIN is over de nu reeds aanwezige windmolens, over wat al dan niet zou kunnen als uitbreiding en onder welke voorwaarden een uitbreiding zou kunnen. Wat het resultaat zal zijn of in welke mate hiermee rekening zal gehouden worden, is nog de vraag.



Als laatste aan te halen agendapunt is er de [nieuwe gedenksteen](#)([zie foto](#))* die zal aangelegd worden in het grasperk naast het monument van de schoorsteen en de gevallen gevangene. Langs het pad zijn stenen met vermelding van verschillende landen aanwezig. Deze stenen en de monumenten zijn beschermd erfgoed en kunnen dus niet meer aangepast of aangevuld worden. Op de nieuwe gedenksteen, een grote cirkelvormige steen, kunnen dan wel de 70 landen vermeld worden waarvan er gevangenen in Neuengamme verbleven.

Op zondag 17 november 2024 was het in Duitsland ook Volkstrauertag, een nationale rouwdag, een niet-kerkelijke gedenkdag ter herinnering aan alle oorlogsslachtoffers ter wereld. Deze dag werd in het KZ Neuengamme plechtig herdacht met een grote bloemenhulde, met toespraken en in aanwezigheid van veel genodigden en al de deelnemers van het Congres.



Geen bezoek aan Neuengamme zonder een hulde aan het beeld van Meensel-Kiezegem. De volledige delegatie (Tom, Marc, Katrin en Oktaaf) op Volkstrauertag aan ons beeld “de Wanhoop”.



*Ontwerp van nieuwe gedenksteen met vermelding van de 70 landen waarvan er gevangenen verbleven in Neuengamme

Herdenkingsplechtigheid in Linkhout op 1 december

Oscar Lauwens

Het jaar 2024 stond in het kader van “herdenken 80 later” van de razzia’s op 1 en 11 augustus 1944 in Meensel-Kiezegem.

Begin december 1944 kreeg het oorlogsdrama in Meensel-Kiezegem nog een spijtig verlengstuk in het Limburgse dorpje Linkhout (Lummen).

Isidoor Bruers en Albert Loddewijckx waren twee jonge verzetsstrijders en werkweigeraars uit Meensel-Kiezegem. Toen zij door de bossen van Linkhout dwaalden ontmoetten zij Etienne Roucourt. Die nam hen mee naar zijn ouderlijke huis, een afgelegen mijnwerkershuisje op de Hulshoek. Daar zaten zij tijdens de razzia’s van augustus 1944 in hun geboortedorp ondergedoken.

Waarom Linkhout? Isidoor kreeg zijn opleiding tot schoenmaker in Het Sint-Ferdinandinstituut in Lummen, ter plaatse beter bekend als de ‘Broederkens’.

Op de terugweg van een manifestatie begin december 1944 in Hasselt gingen Isidoor en Albert nog langs bij de familie Roucourt in Linkhout om nogmaals hun erkentelijkheid en dank te betuigen. Daar sloeg het noodlot toe. Een vallende vliegende bom, die insloeg op het afgelegen huisje, maakte een einde aan hun leven. Ook twee kinderen uit de familie Roucourt, namelijk Irma en Maurice overleefden de inslaande bom niet. Het bestuur van NCPGR Meensel-Kiezegem 44 en Museum 44 Meensel-Kiezegem vond het niet meer dan passend om ook deze twee oorlogshelden 80 jaar later een passend eerbetoon te geven. In de huldiging werden ook de twee kinderen uit het gezin, die toen het leven lieten, Irma en Maurice Roucourt, betrokken.

In zijn welkom benadrukte burgemeester Luc Wouters dat zijn gemeentebestuur enorm veel belang hecht aan herdenkingsplechtigheden zoals deze. “Zo dragen we een duidelijke en krachtige boodschap uit van *Nooit meer oorlog*”, aldus Wouters.

In zijn toespraak vertelde voorzitter Vital Craeninckx van NCPGR Meensel-Kiezegem ’44 dat hij vorige week Adriana Bruers, de zus van Isidoor, bezocht. “De nu 94-jarige vrouw vertelde dat haar broer schoenmaker was, een begenadigd voetballer en liedjesschrijver”, vertelt Vital. Hij besloot zijn rede dan ook gepast met de voordracht van het lied, maar tevens gedicht van de hand van Isidoor “De Vliegende bom”.

Met een toespraak van Andy Truyers, voorzitter van “War Visitors Linkhout” en het ‘Te Velde’ door trompettist Peter Grommen sloten wij het binnenprogramma in OC De Link” af. Voor de duidelijkheid: “War Visitors” houden een jaarlijkse herdenking van de gesneuvelde Australische en Engelse bemanningsleden van een bommenwerper, die in februari boven Lummen ontplofte en in stukken en brokken neerstortte.

Met liefst 12 vaandeldragers trokken een tachtigtal aanwezigen in stoet naar het oorlogsmonument.

In zijn toespraak, voorafgegaan door de Last Post, benadrukte Oscar Lauwens, bestuurslid van NCPGR Meensel-Kiezegem ’44, de rol van de jeugd en zeker de jeugdbewegingen om ook in de toekomst de traditie van de herdenkingen verder te zetten. Na de bloemenhulde aan het monument speelde trompettist Peter Grommen de *Brabançonne*. Voor NCPGR Meensel-Kiezegem44 en Museum44 MK legden Vital Craeninckx en René Cauwbergs, kozijn van Isidoor Bruers, een bloemstuk neer.

Naderhand nodigde burgemeester Luc Wouters alle aanwezigen uit voor een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Lummen in het warme OC De Link.

Wij mogen zeker spreken van een geslaagde herdenking. De aanwezigheid van 12 vaandels kleurde alvast de plechtigheid.

De aanwezige familieleden van de familie Roucourt vonden de herdenking heel speciaal.

De delegatie uit Meensel-Kiezegeg, waaronder vijf leden van de familie Cauwbergs, keek met verwondering naar de warme ontvangst in Linkhout.

Als afsluiter mag een dankwoord aan burgemeester Luc Wouters, zijn gemeentebestuur en zijn medewerkers zeker niet ontbreken. Daarom van harte “DANK JULLIE WEL!!”

Isidoor Bruers, die de teksten van de liederen over Meensel-Kiezegeg schreef, maakte ook onderstaande tekst over de “Vliegende Bom”. Het noodlot wil dat hij op 1 december 1944 in Linkhout samen met zijn vriend Albert Lodewyckx op bezoek was bij de familie Roucourt en dit moordwapen net op dat huis viel.

Isidoor was op slag dood en Albert stierf op 4 december in het ziekenhuis van Diest.

De tweede strofe van het lied werd na de gebeurtenissen bijgevoegd.

Het zou van de hand zijn van hoofdonderwijzer Frans Hendrickx.

DE VLIEGENDE BOM - Isidoor Bruers

(melodie: “je bent met goud niet te betalen)

*Hoe lang zullen wij nog treuren
Hoe wreed is nu al onze klacht
Hetgeen er weer komt te gebeuren
Veel mensen om 't leven gebracht.
Wij waren hier allen te samen
De vrijheid was ons allen lief
Maar velen zijn dood en verloren
Wij hadden hen allen zoo lief.*

Refrein

*Vliegende bommen vallen
Over België neer
Sleuren menschenlevens
Bij Onzen Lieven Heer
Wat kan het toch baten ?
Wie heeft iets misdaan ?
Als dat zoo blijft voortgaan
Moeten w'er allen aan.*

Nadien bijgevoegde strofe:

*De dichter van 't lied zag het einde
Van de vliegende bommen niet.
Hij zelf werd ten gronde geslagen.
Zijn ouders zijn in het verdriet.
Doodelijk door een bom getroffen
Bezweek hij op het veld van eer.
Hij heeft er zijn leven geofferd.
Eens zien wij hem hierboven weer.*



De familie Roucourt samen met de familie Cauwbergs

26^{ste} Herdenkingsreis naar Neuengamme

Van woensdag 30 april 2025 tot en met zondag 4 mei 2025 plannen wij onze 26e herdenkingsreis naar Noord-Duitse concentratiekampen en herdenkingsplaatsen. Tijdens deze vijfdaagse reis brengen we een bezoek aan verschillende herdenkingsites rond WOII en de zaak van Meensel-Kiezegem. De reis van 2025 gaat op speciaal verzoek door in mei in plaats van augustus, omwille van de 80e verjaardag van de ontruiming van de concentratiekampen in Noord-Duitsland. Tijdens deze reis zullen we dan ook de herdenkingsplechtigheden ter plaatse bijwonen, in samenwerking met de Belgische Vriendenkring van Neuengamme.

Programma

- Woensdag 30 april 2025
 - Vertrek om 8u aan de parking in de Statiestraat in Meensel-Kiezegem
 - Lunch met Lunchpakket
 - KZ Drütte/Salzgitter
 - Schandelah & Scheppau
 - Diner & Overnachting in Avalon Hotel (Cremlingen)
 -
- Donderdag 1 mei 2025
 - Gardelegen
 - Uelzen
 - Fühlsbüttel
 - Overnachten in Hamburg Bergedorf H4-Hotel
 -
- Vrijdag 2 mei 2025
 - Neuengamme - Bezoek aan Gedenkhal
 - Neuengamme - Herdenking aan beeld De Wanhoop van Meensel-Kiezegem
 - Neuengamme - Bezoek aan Klinkerwerken & Haven
 - Lunch in KZ Gedenkstätte Neuengamme
 - Neuengamme - Vrij bezoek aan Musea & Herdenkingsite
 - Neuengamme - Afsluiten bij Crematorium
 - Stadsbezoek in Hamburg
 - Optioneel: Wandeling naar Blohm & Voss
 - Diner in Hamburg - Blockbrau
 - Optioneel: Avondprogramma - Bezoek aan Sankt-Pauli
 - Overnachten in Hamburg Bergedorf H4-Hotel
 -
- Zaterdag 3 mei 2025
 - Internationale Herdenkingsplechtigheid Cap Arcona in Neustadt in Holstein
 - Lunch in Ambrosia Neustadt in Holstein
 - Internationale herdenkingsplechtigheid in Neuengamme
 - Diner in Neuengamme
 - Overnachten in Hamburg Bergedorf H4-Hotel
 -
- Zondag 4 mei 2025
 - Bremen-Farge - Valentin Bunker
 - Bremen-Blumenthal - Bahrsplate
 - Lunch te Bootshaus Bremen-Blumenthal
 - Terug naar huis

Praktische Details over de herdenkingsreis

- We reizen met een luxe-autocar van Violettacars uit Tielt-Winge.
- Tijdens de reis voorzien we aangepaste films en een uitgebreide bibliotheek over WOII en Meensel-Kiezegem
- Tijdens de reis zijn gidsen aanwezig
- We voorzien voor elke dag ontbijt, middag- en avondmaal (enkel de eerste dag dien je een lunchpakket mee te nemen en op de terugreis zelf iets te nuttigen in een wegrestaurant)
- Hoewel we graag veel plaatsen bezoeken, zijn we afhankelijk van het verkeer, vandaar is de laatst geplande bezoekplaats van iedere dag optioneel, indien de tijd het toelaat
- Toegang tot alle musea is inbegrepen

Prijzen & Inschrijven

De prijzen voor deze vierdaagse zijn:

- Eénpersoonskamer: € 750 per persoon
- Tweepersoonskamer: € 700 per persoon

Het is mogelijk om in te schrijven op de wachtlijst bij Viviane Cauwbergs op 0473 32 07 76 of via viviane.cauwbergs@proximus.be.

Of door het onderstaande formulier in te vullen.

U bent ingeschreven na het storten van een voorschot van € 200 per persoon op het (nieuwe!) rekeningnr. KBC - IBAN BE94 7360 4325 7014 (**nieuw rekeningnummer !**) - **BIC KREDBEBB**. Graag met vermelding van voornaam en achternaam van elke medereiziger. De eindbetaling dient te worden voldaan ten laatste 15 februari 2025. Inschrijven kan tot en met 1 februari 2025. Inschrijven is onder voorbehoud, de reis kan enkel doorgaan indien we minstens 35 medereizigers hebben. Het voorschot is bindend en kan enkel terug worden gestort indien de reis niet doorgaat omwille van minder dan 35 medereizigers.

Er is geen annulatieverzekering inbegrepen, deze dien je zelf af te sluiten indien gewenst.

Inschrijvingsformulier Herdenkingsreis naar Neuengamme :

Naam en Voornaam:

.....

Adres. Straat + nr:

Postnummer en gemeente/stad:

Telefoonnummer/gsm:

Ik wens éénpersoonskamer (*) Ik wens tweepersoonskamer (*) : schrappen wat niet past

Voor tweepersoonskamer: ik deel de kamer met

REIS naar NORMANDIË

Van donderdag 28 tot zondag 31 augustus 2025 plannen wij een reis naar Normandië. Tijdens deze vierdaagse brengen we een bezoek aan verschillende herdenkingsites rond D-Day en Wereldoorlog 2.

Programma

- Donderdag 28 augustus 2025
 - Vertrek om 6u stipt aan de parking in de Statiestraat in Meensel-Kiezegem
 - Lunch met Lunchpakket
 - Kemmelberg
 - Pont de Normandie
 - Arromanches
 - Port-en-bessin
 - Diner & Overnachting in Mercure Hotel Omaha Beach

- Vrijdag 29 augustus 2025
 - Omaha Beach
 - Coleville
 - Pointe du Hoc
 - St-Marie-du-Mont
 - Utah Beach
 - Crisbecq
 - St-Mère-Eglise
 - La Cambe
 - Diner & Overnachting in Mercure Hotel Omaha Beach

- Zaterdag 30 augustus 2025
 - Caen D-Day Museum
 - Bayeux
 - Diner & Overnachting in Mercure Hotel Omaha Beach

- Zondag 31 augustus 2025
 - Pegasus Bridge
 - Batterie de Merville
 - Deauville
 - Trouville
 - Honfleur
 - Afsluiten in Meensel-Kiezegem

Reis naar Normandië : Praktische Details

- We reizen met een luxe-autocar van Violettacars uit Tielt-Winge.
- Tijdens de reis voorzien we aangepaste films en een uitgebreide bibliotheek over WOII en Meensel-Kiezegem
- Tijdens de reis zijn gidsen aanwezig
- We voorzien vanaf dit jaar voor elke dag ontbijt, middag- en avondmaal (enkel de eerste dag dien je een lunchpakket mee te nemen)
- Hoewel we graag veel plaatsen bezoeken, zijn we afhankelijk van het verkeer, vandaag is de laatst geplande bezoekplaats van iedere dag optioneel, indien de tijd het toelaat
- Toegang tot alle musea is inbegrepen

- Prijzen & Inschrijven Normandiëreis

De prijzen voor deze vierdaagse zijn:

- Eénpersoonskamer: € 675 per persoon
- Tweepersoonskamer: € 625 per persoon

Het is mogelijk om in te schrijven

op de wachtlijst bij Viviane Cauwbergs op 0473 32 07 76 of

via viviane.cauwbergs@proximus.be.

Of door onderstaand inschrijvingsformulier in te vullen.

U bent ingeschreven na het storten van een voorschot van € 200 per persoon op het (nieuwe!) rekeningnr. KBC - IBAN BE94 7360 4325 7014 (**Nieuw rekeningnummer !**)

- **BIC KREDBEBB**. Graag met vermelding van voornaam en achternaam van elke medereiziger. De eindbetaling dient te worden voldaan ten laatste 1 mei 2025. Inschrijven kan tot en met 15 maart 2025. Inschrijven is onder voorbehoud, de reis kan enkel doorgaan indien we minstens 35 medereizigers hebben. Het voorschot is bindend en kan enkel terug worden gestort indien de reis niet doorgaat omwille van minder dan 35 medereizigers. Er is geen annulatie verzekering inbegrepen, deze dien je zelf af te sluiten indien gewenst.

Inschrijvingsformulier Reis naar Normandië :

Naam en Voornaam:

Adres. Straat + nr:

Postnummer en gemeente/stad:

Telefoonnummer/gsm:

Ik wens éénpersoonskamer (*) Ik wens tweepersoonskamer (*) : schrappen wat niet past

Voor tweepersoonskamer: ik deel de kamer met

Jaarprogramma 2025 NCPGR en Museum44

- Erfgoeddag in samenwerking met Ofsar 27 april
- Tentoonstelling van een miniatuurkermis en oorlogstaferelen vanaf april tot . . .
- Museumcafé mei - moederdag 11 mei
- Museumcafé juni - vaderdag 8 juni
- Museumcafé juli - oorlogswandeling 13 juli
- Museumcafé september - Reünie van de reizen met 50 + harmonie van Tienen 14 september
- Herdenkingsplechtigheid in Kiezegem 10 augustus
- Herdenkingsreis naar Neuengamme 30 april - 4 mei
- Reis naar Normandië 28 augustus tot en met 31 augustus
- Bezoek aan museum Liberation Garden in Leopoldsburg : nog te plannen
- Plaatsing Struikelstenen: Info zie elders in deze brochure

Vzw N.C.P.G.R. Meensel-Kiezegem '44

Hernieuwing van het lidgeld

Wij hopen dat u ook in het komende jaar onze vereniging blijft steunen

Het lidgeld voor 2025 bedraagt 20 euro

(19 euro + 1 euro administratie)

“Een extraatje wordt zeer gewaardeerd”

Inbegrepen in deze ledenvoordelen :

Een persoonlijke lidkaart wordt u thuis toegestuurd

Periodieke nieuwsbrief in gedrukte vorm thuis bezorgd

Gratis toegang tot onze evenementen

10 % korting op onze publicaties: boeken, films

Indien u nazaat bent van een oorlogsslachtoffer van Meensel-Kiezegem sluit u automatisch aan bij N.C.P.G.R.- Nationaal en ontvangt u tevens het periodieke Tijdschrift “Kracht”

Mededeling : lidgeld 2025, uw naam en adres

Rekeningnummer: BE84 7340 3632 1859

Graag betaling uiterlijk tegen 25 februari 2025

Wie contant betaalt of reeds betaald heeft hoeft hier uiteraard geen rekening mee te houden

Handtekening(en)
Signature(s)
Unterschrift(en)

OVERSCHRIJVINGSOPDRACHT
ORDRE DE VIREMENT
ÜBERWEISUNGSaufTRAG 02

Bij invulling met de hand: één HOOFDLETTER of cijfer in zwart (of blauw) per vakje.
Si complété à la main, n'indiquer qu'une seule MAJUSCULE ou un seul chiffre noir (ou bleu) par case.
Beim Ausfüllen mit der Hand ein GROSSBUCHSTABE oder Zahl in schwarz (oder blau) pro Feld.

Gewenste uitvoeringsdatum in de toekomst / Date d'exécution souhaitée dans le futur / Gewünschtes Ausführungsdatum in der Zukunft

Bedrag / Montant / Betrag EUR CENT

Rekening opdrachtgever (IBAN)
Compte donneur d'ordre (IBAN)
Konto des Auftraggebers (IBAN)

Naam en adres opdrachtgever
Nom et adresse donneur d'ordre
Name und Adresse des Auftraggebers

Rekening begunstigde (IBAN)
Compte bénéficiaire (IBAN)
Konto des Begünstigten (IBAN)

BIC begunstigde
BIC bénéficiaire
BIC Begünstigten

Naam en adres begunstigde
Nom et adresse bénéficiaire
Name und Adresse des Begünstigten

Mededeling
Communication
Mitteilung

Lidgeld 2025